

KERKBLAD



29e jaargang nr. 9 | Juni 2022



Stilte

*Ik zoek naar stilte in mezelf,
naar rust en ruimte om te bidden.
Maar wat ik vind is zorg en onrust,
een bezig zijn met duizend dingen.
Krakeel in mezelf.*

*U die altijd een luisterend oor heeft voor mij,
heb ik eigenlijk wel een luisterend oor voor U?*

*Vergeef mij, druktemaker die ik ben,
en breng mij tot bedaren.*

*Laat mij de stilte vinden die ik zo behoef,
de ene stem die mij vertrouwen geeft en eenvoud,
de hechtheid van de vriendschap,
de dagelijkse wandelingen met U,
mijn God, mijn deelgenoot, mijn Vader.*

J. Zijlstra





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

Zondag 5 juni

Pinksteren (rood)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Zending

Zondag 12 juni

Zondag Trinitatis (wit)
Ds. P. Schelling
m.m.v. de cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie/kaarsen, Kerk,
Pastoraat

Zondag 19 juni

1e zondag van de zomer (groen)
Overstapdienst m.m.v. combo
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Binnenlands Diaconaat

Zondag 26 juni

2e zondag van de zomer (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. R. van Selm
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk,
Pastoraat

Zondag 3 juli

3e zondag van de zomer (groen)
Ds. Netty de Jong-Dorland
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Werelddiaconaat

Zondag 10 juli

4e zondag van de zomer (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
ROT-kamp

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.



Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.

(Marcus 6: 50)



Ik ben voor bijna alles bang geweest, schrijft de dichteres Vasalis in haar gedicht 'Angst'. Ze somt op: voor het donker, voor figuren op het kleed, voor de stilte, voor zichzelf. En ze zegt dat al die angsten haar vertrouwd werden. Behalve één: het beladen wachten op een bericht, dat niet komt. "Nog geen brief juffrouw". Wat voor soort brief het is, waarop ze in spanning wacht, dat weet je als lezer niet. Maar weten hoe zo iets voelt, dat wél. Dat weet iedereen. Want hoewel berichten nu via mail, app of telefoon tot ons komen in plaats van per brief, is het wachten onveranderd gebleven. En wat dat met ons doet. Wachten op de uitslag van een onderzoek, wachten op bericht van een dierbare, wachten op de uitkomst van een sollicitatiegesprek of een examen. Wie van ons kent niet de spanning, de onrust, de slapeloze nacht, het hoopvolle hunkeren. Hoe vaak onze verhalen niet dáár over gaan: hoe ons leven door de angst en het wachten beheerst werd, en hoe het daarna is gegaan. Hoe onze dagen er nog door beheerst worden. En hoe het ondanks dat toch verder gaat. De pijn en de moeite. En dat we al van geluk mogen spreken als we met de meeste, of dan toch met sommige, van die angsten net als de dichter Vasalis vertrouwd zijn geraakt: die voor het donker, die voor de stilte, die voor jezelf.

De onzekerheid waarvan ons hele leven doortrokken is, proberen we op allerlei manieren te beheersen. We maken plannen en afspraken, we verzekeren ons tegen materiële schade, we wagen gokjes om het geluk een handje te helpen. Je zou dat allemaal manieren kunnen noemen om vertrouwd te worden met je eigen angst. Want het is niet te doen om je voortdurend van die onzekerheid bewust te zijn. Dat is letterlijk geen leven. Het is al erg genoeg dat het ons af en toe overvalt. Zoals in dat verhaal over Jezus die over het water loopt, het verhaal dat het fundament was onder ons gesprek over het bezweren van angsten in de rond-de-veertigerskring waarvan verderop in dit kerkblad verslag wordt gedaan.

Het verhaal van die leerlingen in dat bootje op het woeste water gaat

over angst. Woest water, zo kan het leven ook zijn. Dat je wild door het elkaar geschud wordt en niet meer weet of je voor of achter, boven of onder bent. Woest water: het bericht dat inslaat als een bom, de geliefde die het af laat weten, de test waarvoor je faalt. De controle over jezelf die maar niet wil lukken. En dan die stem van Jezus. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En het is niet het water dat tot bedaren komt waarin de diepste les gelegen is. Het zijn die woorden: wees niet bang. De diepste les, omdat we de regie die we zo hartstochtelijk zoeken in ons leven, nooit definitief bemachtigen. En omdat de bevrijding van die last maar één handbreedte van ons vandaan is. Eén uitgestoken hand. En een stem die zegt: ik ben het, wees niet bang.

Ds. Marijke van Selm

Dabar

*Zo te spreken met vuur in de straten,
te leven als vogels op velden
en wegen, zo mensen te zien*

*die licht en leven niet haten
en doorgeven wat wordt verteld en
bewaard tot voorbij de tijd misschien*

*De kaarsvlam niet doven, ondanks de wind,
vooruitgeschoven, volgeschonken,
gericht op morgen, verre van blind*

*dagdromen op de stroom van het licht,
op de wijn en de toekomst geklonken,
woord en daad tot eenklank verdicht*

Kees Hermis

Het hebreeuwse *dabar* betekent zowel *woord* als *daad*.
Het een kan niet zonder het ander, geen woord dat niet gevolgd
wordt door een daaruit voortvloeiende daad.
Woord en daad als organische twee-eenheid.



Bond de Kerkdiensten

Creativiteit is gratis.....

U dacht het misschien al aan ons te zien, maar als leiding van de kinderkerk hebben we enorm veel plezier in wat we doen. Het gezamenlijk voorbereiden van de kinderkerkdiensten wordt gedaan tijdens vrolijke en inspirerende bijeenkomsten, waarbij veel gelachen wordt maar niet minder serieus nagedacht over hoe we de kinderen op een aansprekende manier iets over God en Jezus kunnen leren. En na de voorbereiding volgt de dienst zelf, nu weer zo'n beetje om de andere week, en daar wordt door iedereen, leiding én kinderen, erg van genoten.

Voor zoiets als een kinderkerk of een kindernevendienst bestaan zogenaamde methodes; handleidingen die aansluiten bij het leesrooster voor de grotemensenkerk, en waarin allerlei suggesties voor de verwerking gegeven worden. Als leiding merkten we al langere tijd dat we onze eigen ideeën eigenlijk veel beter vonden dan die uit de methode (Kind op Zondag genaamd) die we volgen. Het is dan ook vooral de creativiteit die we zelf in huis hebben, waarmee de kinderkerk wordt vormgegeven. Soms dachten we: als we dit allemaal opschrijven, kunnen we onze eigen methode uitgeven! Dat doen we echter niet. Want dat is veel werk. Maar wat we wel gedaan hebben: ons abonnement op "Kind op Zondag" opzeggen. Dat bespaart onze gemeente € 260 per jaar.

Zo is de kinderkerk op allerlei manieren en voor heel veel grote en kleine mensen (niet in de laatste plaats voor onszelf) een positieve bijdrage aan onze gemeente!



Anita, Charlotte, Helma, Ingrid, Karin en Marijke

Uit de pastorie en de kerkenraad

We leven in een vreemde tijd. De oorlog, zo dichtbij ons gekomen, maakt veel los aan zorgen en herinneringen. Tegelijkertijd is de vrijheid die we ervaren nu er geen coronamaatregelen meer gelden. Wat een weldaad. Dat geldt zowel voor ons persoonlijke leven als in de kerk, waar we ons verheugen in weer toenemend kerkbezoek (terwijl de 'thuis kijkers' ook blijven, en niet meer weg te denken zijn) als in allerhande andere activiteiten en kringen. En dat alles onder een zo vaak stralende lentezon, bij uitbundig fluitende vogels. Ondanks de zorgen die we hebben: wat is er veel goeds en moois binnen handbereik! In de tuinen en de duinen. En in de kerk.

Goeds en moois, bijvoorbeeld, in de contacten met Rockanje, Tinte en Brielle die zich steeds meer verdiepen in de gezamenlijke gesprekskring die mijn collega ds. Van der Wal heel eufemistisch voor 'jongvolwassenen' noemt, maar ook in overleg van de drie predikanten waarin meer vormen van samenwerking en uitwisseling verkend worden en de plannen om gezamenlijk een jeugdwerker aan te stellen. En dan de mooie spontane ontmoetingen rondom onze diensten, met vakantiegasten die zich weer in de kerk laten zien, of met nieuwe leden die je nu pas echt kunt leren kennen. Het is echt heerlijk dat we voor dat alles weer de ruimte ervaren.

Het coaching traject dat we met Marloes Meijer doorlopen, levert in brede zin veel inspiratie bij het nadenken over de koers die we voor de toekomst moeten aanhouden. In brede zin: u denkt daar zelf over mee, en wordt daar nog steeds van harte toe uitgenodigd. Het hele idee is nu juist, dat we als kerkenraad, als leiding dus, leren om minder te bepalen en meer (door u) te laten gebeuren. Dat betekent onvermijdelijk ook dat we dingen of activiteiten los zullen laten. De kunst is nu juist om te (blijven of gaan) doen wat ons energie geeft. Je kunt ook zeggen: wat ons begeistert.

Pinksteren is bij uitstek het feest dat gaat over die begeestering. Het feest van in beweging gezet worden. Het feest van niet stil blijven staan bij hoe het is geweest - bedenk eens hoe de kerk begon, die Pinksterdag in Jeruzalem, en hoe onvoorstelbaar ze veranderd is en tóch nog steeds kerk genoemd wordt. We zijn er nog. We zijn veranderd, we veranderen, we zullen veranderen, en we zullen kerk blijven. Dat is in de kern de boodschap van



Pastoraal Nieuws

Pinksteren, het feest van de Geest, het feest van een spannende toekomst met God. Spannend - maar mooi en goed.

Ik wens ons goede moed toe bij het gaan, ik wens dat we durven: beginnen én ophouden. Ik wens dat het feestelijk is, en liefdevol. Dan komt het goed. Met Gods zegen.

Ds. Marijke van Selm

Geloof en Bijgeloof (gespreksavond jongvolwassenen)

Vrijdag de 13e was er weer gelegenheid om elkaar als 'jongvolwassenen' tussen de 30 en de 60 jaar te ontmoeten, dit keer in Verenigingsgebouw Tintestein in Tinte. Na de ontvangst met thee en koffie en een hartelijk welkom door mijzelf, gingen we onder speelse leiding van ds. Marijke van Selm met elkaar aan de slag. De ruime zaal bood een goede gelegenheid om er bij in beweging te blijven. De datum gaf een mooie aanleiding om het met elkaar te hebben over geloof en bijgeloof. Loop je wel of niet onder een ladder door. Waag je wel eens een gokje. Lees je de horoscoop, en heeft dat invloed op je. Dobbel je wel eens. En zo nog wat meer van die voorbeelden. Tot onze verrassing werd duidelijk, dat zelfs in de Bijbel wordt gedobbeld, om het kleed van Jezus, en het lot wordt bepaald door de Urim en de Tumim, twee stenen uit de borstplaat van de Hoge priester. Zo zwart/wit kun je dus niet spreken over geloof en bijgeloof. In het geloof hebben veel dingen een symbolische betekenis, ook rituelen hebben een symbolische betekenis. Wanneer ga je de grens over en gaat het om bedwingen van (oer)angsten, wanneer wordt een ritueel bijgeloof of een neurose? Boeiende vragen. Dit alles tegen de achtergrond van een gedeelte uit het Marcusevangelie (6:45-52), waar Jezus de leerlingen moed insprekt als de golven huizenhoog gaan en ze ploeteren tegen de wind in en in paniek raken: "Houd moed! Ik ben het, weest niet bang."

Tot slot schreven we op een post-it, wat voor ons bijzondere getallen zijn (zoals 7, en in mijn geval 23a: daar voel ik mij thuis, ik ben er opgegroeid en ik woon er nu weer), heilige plaatsen: thuis, noemt iemand, naast Holy Island of Schiermonnikoog, en bijzondere, 'heilige', mensen, zoals een Moeder Theresa of de onlangs overleden Bisschop Desmond Tutu. Wat is het dat hen zo bijzonder maakt? 'Heilig' betekent: apart gezet, een buiten-categorie, zo is en kan niet iedereen zijn. Daarom zijn het ook zulke



bijzondere en inspirerende voorbeelden voor mensen.

Ik moest denken aan een Joodse legende, die van de 36 rechtvaardigen (zie hierna). Het zijn hele gewone mensen, die oprecht proberen te leven en standvastig zijn. Heeft onze wereld van vandaag die niet méér dan nodig?!? Als we nu met z'n allen proberen te leven als was je er één!

Met een hapje en een drankje sloten we deze inspirerende avond af.

De eerstvolgende gespreksavond voor jongvolwassenen uit Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Tinte is op **woensdag 1 juni, van 20 - 22 uur in de Dorpskerk van Oostvoorne**, onder leiding van ds. Marijke van Selm. Van harte uitgenodigd!

ds. Peterjan van der Wal

36 Rechtvaardigen ל"ו צדיקים

Temidden van de rijkdom aan legenden die het Jodendom kent is er een die mij persoonlijk altijd diep raakt: die van de 36 Rechtvaardigen. De herkomst van de legende is niet helemaal duidelijk, want zoals de meeste legenden een neerslag zijn van verschillende oudere tradities is dat ook hier het geval.

Maar in een tractaat uit de Talmoed uit de 4de eeuw A.D. is het eerst sprake van "er zijn niet minder dan 36 rechtvaardigen in de wereld die de 'Shechina', de goddelijke geest hebben ontvangen."

Zij zijn de pilaren waarop de wereld rust. Wanneer er maar één wegvalt wordt het evenwicht verstoord, en kan het kwaad z'n gang gaan. Kan God op een gegeven moment geen 36 rechtvaardigen meer vinden, dan vergaat de wereld.

Wie die 36 Rechtvaardigen - in de Ashkenazische (Oost Europese) traditie 'Lamedvavniks' genoemd - op een zeker moment in de geschiedenis zijn, weet niemand. Niet iedere Tsaddik (wijze) weet het van zichzelf, en de omgeving heeft soms vermoedens, soms ook niet.

Numerieke waarden van de letters spelen een grote rol in de joodse mystiek.

Het woord Lamedvavnik komt van de Hebreeuwse letters Lamed en Wav, die samen de getalswaarde 36 hebben. Ook heeft het woord 'Chai', leven, een getalwaarde van 18. Het getal 36 is in dit verband "overvloedig leven". In de traditie worden de Rechtvaardigen ook vaak "Tsaddikim Nistarim" genoemd: verborgen wijzen.



Pastoraal Nieuws

Bijbelvasten onder ons kennen misschien het zo prachtig menselijke Genesisverhaal van Abraham die bij God pleit voor het behoud van Sodom (Gen.18; 22-33): "als er nu 50 rechtvaardigen zijn God, 30, 20, 10 ..."
Bron: <http://paravaria.blogspot.com/2010/02/legende.html> (Loes Modderman).

De oude Joodse legende van de 36 onbekende rechtschapen mensen die er altijd zijn en zonder wiens aanwezigheid de wereld zou instorten, zegt uiteindelijk iets over hoe noodzakelijk zulk 'nobel' gedrag is in de normale gang van zaken. (Hanna Arendt)

Leestip:

Richard Osinga - **Wie de rechtvaardigen zoekt.**

ISBN 978-90-284-5008-0, Amsterdam: Wereldbibliotheek 2019.

André Schwartz-Bart - **De laatste der rechtvaardigen.**

ISBN 978-90-290-7260-1, Amsterdam: Meulenhoff 2001

Toekomst van onze kerk

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we een traject aangegaan met Marloes Meijer, over de (onze) kerk in de toekomst. Er is een meedenkgroep samen gesteld en we hebben een eerste Gemeente-meedenk avond gehad. De avond is goed bezocht en we hebben vanuit de gemeente mooie tips en feedback gekregen. Daar zijn we blij en dankbaar voor. We hebben samen nagedacht over de volgende onderwerpen:

- Hoe kunnen we de betrokkenheid op elkaar vergroten?
- Hoe kunnen we de communicatie verbeteren?
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Gemeente bestuurbaar blijft?

Om de betrokkenheid te vergroten wordt gedacht aan het organiseren van sociale activiteiten zoals een barbecue, open filmavond buiten waarbij iedereen kan aanschuiven, een lector groep, bibliodrama, een gezamenlijke kerkdag/weekend waarbij elke groep iets organiseert. Het winterwerk weer opstarten, elkaar durven bevragen.

Communicatie: het blijkt dat de nieuwsbrief en het kerkblad vooral de oudere gemeenteleden bereikt. De jongeren zijn veel meer op digitale communicatie gericht. De blogs van Marijke blijken wel goed gelezen te worden door jong en oud. Mond tot mond reclame werkt ook erg goed.

Hoe zorgen we ervoor dat de Gemeente bestuurbaar blijft? We kunnen inperken, schrappen, mogelijk sommige groepen samenvoegen. We

kunnen taken uit handen geven aan organisaties. We kunnen meer samenwerken met andere kerken op Voorne, we hebben al buitengewoon ambtenaren aangesteld, dat werkt goed.

Op de Gemeente-meedenkavond werd ook de opmerking gemaakt dat vooral de jongere leden vrijwel onzichtbaar zijn bij de dienst. Dat is zo en dat is jammer. We zien ze niet maar ze zijn er wel. Er zijn verschillende groepen die regelmatig bij elkaar komen en mooie, diepgaande gesprekken hebben. Hoopvol en bemoedigend vind ik dat het werk van God niet te keren is. Dat is het belangrijkste.

Een lieve groet, Wilma de Koning

1ste Gemeente-meedenk avond | woensdag 10 mei 2022

Er zijn ruim 40 bezoekers en ook online wordt de bijeenkomst bijgewoond en kan er geappt worden.

1) Wat betekent deze Gemeente voor jou?

m.b.v. kaartjes zoeken we naar kernwoorden:

Licht, oud en jong samen, ontmoeting, groeiproces, liefde, aandacht voor de wereld, van buiten naar binnen, omzien naar elkaar, de ander zien staan, open Gemeente, nuchter, niet te uitbundig, zorgen, groepsgevoel, onbevangenheid, regeldruk, eerst luisteren, horizon, samen/zorgzaam - missen, verstoppen (in/voor de Gemeente), respect, herhalen, verbondenheid, gemeenschap, rustpunt, mooi, comfort, veelzijdigheid, rustpunt, lichtpunt.

Een vertrouwde plek die blijft. Waar blijven de jonge twijgen aan de steeds ouder wordende stam? Wie doet straks het licht uit? Veelkleurigheid met steeds kleiner wordende harde kern. Samen zingen en musiceren met jong en oud. Plek waar ik me nog niet helemaal thuis voel. Nadenkend na de kerkdienst. Warm en beschut onderdak waar men zichzelf kan zijn. Zorgende taak naar elkaar. Schat in aarden vaten, eruit putten, kwetsbaar. Richting, maar ook de mogelijkheid om te kiezen. Open en vrij kunnen zeggen en zijn.

2) wat gaat goed en wat kan beter?

Goed: We kunnen het oude zeer achter ons laten en gaan verder, creativiteit, muzikaliteit



Pastoraal Nieuws

Wat kan beter?

Afhakers en leden die wel ingeschreven staan maar niet betrokken zijn beter bereiken:

B.v: een middag organiseren voor deze groep, of iedereen eenmalig persoonlijk benaderen en bespreken of er iets gemist wordt, nagaan of degenen nog wel ingeschreven wil blijven, waarom wel/niet?

We stellen ons de vraag hoe het komt dat er zoveel afhakers zijn en bedenken dat dit mogelijk vanwege onbeantwoorde verwachtingen is.

3) Hoe zorgen we ervoor dat de Gemeente weer van ons allemaal wordt?

- We inventariseren wie er allemaal betrokken zijn bij de Gemeente:

Tienerkerk, bloemendames, inloopochtend, Leemgaarde, bloemschik-groep, mensen van het verjaardagsbusje, 20-ers, 40-50-ers, Cantorij, leiding kinderkerk, kinderen, gastvrouwen/heren, pastorale team, redactie en bezorgers kerkblad, Kerkenraad, Het Vervolg, koffieschenkers, koster, hulpkoster, mensen van de administratie, mensen die bewoners van de Jacobahof ophalen.

Hoe kunnen we de betrokkenheid op elkaar vergroten?

- Sociale activiteiten organiseren, b.v. een barbecue of een open filmavond buiten waarbij iedereen kan aanhaken.
- Snuffelstage bij elkaar lopen
- Een lectorgroep samenstellen
- Het winterwerk weer opstarten, dit is door Corona in het slob geraakt. Irene Oskam wil hierover meedenken, b.v. bibliodrama.
- Gemeenteleden kunnen hun creativiteit aanbieden.
- Een kerkendag/weekend organiseren met verschillende activiteiten en bezinningsmomenten waarbij elke groep iets organiseert.
- Op een zondag iets gezamenlijks met/voor alle groepen
- De kerkenraad en de gemeenteleden kunnen de verschillende groepen bezoeken.
- Elkaar durven bevragen: hoe komt het dat je op zondagochtend niet naar de kerk komt? En waarom wel naar een filmavond, wat gebeurt daar, wat raakt je?

Opmerkingen:

- Vroeger was de kerkdienst op zondag de kern, daar ontmoette je elkaar, nu niet meer. Dat maakt het lastig om betrokken te blijven bij elkaar, dit is geen onwil.

- De kerk is niet alleen actief op zondagochtend, maar breder, tijden veranderen, we hebben nu veel leden die online de dienst volgen.
- Mochten b.v. leden behoefte hebben aan andersoortige muziek, zoals een band, dan krijgen ze alle vrijheid om dit zelf te organiseren.
- Wat is er gedaan met eerder onderzoek?

4) Hoe zorgen we ervoor dat de Gemeente bestuurbaar blijft?

Inventarisatie: waar denk je aan bij het woord kerkenraad?

- Ellenlang vergaderen, vreselijk, niks voor mij, lang, minstens 4 jaar, oubollig, stoffig.

Mogelijkheden om de gemeente beter bestuurbaar te maken:

- Wat we al gedaan hebben is buitengewoon ambtenaren aan stellen
- Inperken: we hebben heel veel groepen, kan er geschrapt of samengevoegd worden?
- Minder willen en/of efficiënter werken
- Sommige taken uit handen geven aan organisaties
- Samenwerking vergroten met andere kerken op Voorne Putten, b.v. zakelijke dingen centraal regelen.

M.b.t. de kinderkerk wordt er al samengewerkt met Rockanje, Tinte en Brielle en ook in de verschillende gespreksgroepen zijn mensen uit omliggende gemeenten aanwezig.

Opmerkingen:

Samenwerking met andere kerken is anders dan samengaan.

We hebben al veel geschrapt zoals de wijkouderlingen.

5) Communicatie:

Hoe bereiken we iedereen?

Kerkblad, nieuwsbrief, blogs van Marijke, apps, sociale media, instagram, website/pushberichten. Mond tot mond reclame werkt goed, inloopochtend, zaterdagse kerkopening, de verschillende groepen bezoeken en uitnodigen.

We oefenen in een rollenspel, hoe je een 20-er kan uitnodigen:

- Zijn/haar naam noemen, laten merken dat je de ander "ziet", serieus neem, duidelijkheid geven over wat er gedaan wordt, doorvragen.

Huiswerk:

Nadenken over de vraag: waarom is de Gemeente en het geloof belangrijk voor mij?



Diakonaal Nieuws

Collectes komende periode

In de komende periode collecteren we, naast de collectes voor diaconie, kerk en het pastoraat, voor:

Kerk in Actie op zondag 29 mei: Noodhulp in Nigeria

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.



Zondag 5 juni: Pinkstercollecte - Kerk in Actie. Zending Zuid-Afrika.

Veel boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedsel-opbrengst kunnen verhogen. In het kader van "jong geleerd, oud gedaan" investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Pinksteren is het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. De boeren in KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig voorbeeld van.

Op **zondag 12 juni**: is de diaconiecollecte bestemd voor de **aanschaf van kaarsen**.

Elk jaar wordt in de Paasnacht de nieuwe Paaskaars in de dienst gebracht. Een kaars met dezelfde afbeelding is er voor de weeksluiting in de Leemgaarde en ook voor de vergaderingen die in de consistorie worden gehouden.

Naast de Paaskaars branden er elke dienst kaarsen in het liturgisch

Diakonaal Nieuws

centrum. Ook is er elke dienst gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Tijdens de zaterdagopenstelling wordt er eveneens regelmatig door bezoekers een kaars gebrand. Van de restanten van de gebruikte kaarsen worden in Rockanje weer nieuwe kaarsen gemaakt. U kunt deze zelfgemaakte kaarsen kopen in de Welkomkerk in Rockanje. De opbrengst van deze verkoop gaat naar Kinderen in de Knel.

Voor de aanschaf van nieuwe kaarsen vragen wij uw bijdrage.

Zondag 19 juni: Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielpcedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland zoekt.



Zondag 26 juni is een dienst van Schrift en Tafel. Er is een collecte voor het **Avondmaalsproject Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland**. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is belangrijk als streekziekenhuis voor Goeree-Overflakkee en omliggende eilanden m.n. Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Het doel van de Stichting



"Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" is een doorlopende geldstroom te realiseren waardoor het ziekenhuis extra voorzieningen kan verwezenlijken die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. De Stichting is formeel opgericht in mei 2007 en in november van hetzelfde jaar naar buiten getreden. Zij beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen van het "medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin". Mensen moeten zich zoveel mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis. Met de ondersteuning van de Stichting 'Vrienden' kunnen de extra's, die



Diakonaal Nieuws

daarvoor nodig zijn, gerealiseerd worden. De Stichting heeft een beleidsplan ten aanzien van de werving van de fondsen. Hoofddlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan de (groepen) patiënten en in het bijzonder aan de zorg voor deze patiënten. De Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" werft daarvoor gelden via giften, donaties en legaten. Het helpt als veel mensen hun steentje bijdragen. Een goed doel dicht bij huis!

Het geld wordt volledig gebruikt voor de projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling in Ziekenhuis Dirksland kunnen verbeteren. Hieronder ziet U een opsomming van de verschillende projecten.

Maart 2022	Twee behandelstoelen	Gipskamer en wondverpleging
Juni 2021	Vier VR brillen	IC en kinderafdeling
Dec. 2020	Apparaat voor dubbelcheck geneesmiddelen	OK
Okt. 2020	Uitbreiding gehoortestcabine	KNO
Nov. 2019	Holmium YAG laser	urologie
April 2019	Beweegroute	algemeen
April 2019	Echo apparaat	cardiologie

Zondag 3 juli: Collecte Kerk in Actie. Werelddiaconaat India

Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.



Diakonaal Nieuws

Opbrengst collectes april 2022

Doel	Bedrag
03 april Werelddiaconaat Moldavië	€ 80,18
10 april Jeugdwerk Protestantse Kerk (JOP)	€ 60,68
14 april St. Vrienden van Ziekenhuis Dirksland	€ 138,75
17 april Werelddiaconaat Libanon	€ 254,36
24 april Voedselbank Spijkenisse	€ 96,85
Diaconie	€ 98,05
Kerk	€ 437,97
Pastoraat	€ 232,17
Totaalopbrengst april	€ <u>1.399,01</u>



Op 8 en 22 april werden weeksluitingen gehouden in de Leemgaarde. De collectes brachten daar in totaal € 123,80 op. De helft daarvan is bestemd voor het Avondmaalsproject Vrienden van ziekenhuis Dirksland, de andere helft voor de Kerk. Deze bedragen zijn al verwerkt in het overzicht hierboven. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Collecte van Diakenen - Jaarrekening

Verkort overzicht

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	3.500	2.715	2.590
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	100	3	3
Opbrengsten levend geld	6.000	7.436	6.770
Door te zenden collecten en giften	5.900	8.140	7.888
Totaal baten A	<u>15.500</u>	<u>18.295</u>	<u>17.252</u>
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	850	968	964
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	0



Diakonaal Nieuws

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	1.736	1.404
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.100	1.070	1.100
Kosten beheer, administratie en archief	1.100	1.040	1.246
Rentelasten/bankkosten	300	293	310
Diakonaal werk plaatselijk	500	500	500
Diakonaal werk regionaal/landelijk	2.750	3.228	1.000
Diakonaal werk wereldwijd	1.000	1.301	987
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.900	8.139	9.707
Totaal lasten A	15.500	18.274	17.216
Operationeel resultaat (A)	0	21	35
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	32.804	-3.834
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	32.804	-3.834
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	32.825	-3.799
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen- bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	32.825	-3.799

Toelichting bij jaarrekening 2021 van de diaconie PGO

Opbrengsten en Baten

Rente, dividenden en beleggingen

Anders dan verwacht en begroot werd in 2021 opnieuw geen dividend uitgekeerd op de belegging Oikocredit. De rente opbrengsten zijn zeer laag.

Ten opzichte van 2020 zijn de opbrengsten levend geld en collecten en giften in 2021 met 6% gestegen. In 2021 kon aan de collectes zowel door een overmaking als in de dienst worden bijgedragen.

Per saldo zijn de opbrengsten voor landelijke en wereldwijde collecten ter doorzending in het boekjaar 2021 ten opzichte van het jaar 2020 met 3% gestegen.

Uitgaven en Kosten

De kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten waren in 2021 hoger dan het voorgaande jaar doordat er meer kerkelijke activiteiten plaats konden hebben.

De kosten beheer (voor kerktelefoon en kerkdienst gemist) zijn gedaald van € 1.246 in 2020 naar € 1.040 in 2021.

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een voordelig (operationeel) resultaat van € 21,-. De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van € 32.825,- vanwege incidentele baten. Deze hangen samen met een herwaardering op de pachtgronden op basis van de waardering regionorm 2021 (belastingdienst) Voorne-Putten & Hoeksche Waard.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

kerk in actie

Waarom weggooien wat nog van waarde is? Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud geld in te



Diakonaal Nieuws

leveren in de kerk. Inleverpunt is de "houten brievenbus" achter in de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat het bij het centrale punt van Kerk In Actie komt.

Wat levert het op? in 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via postzegels en kaarten en € 3.137,30 via cartridges en telefoons).

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de diakenen of Janneke Eggink, tel. 0181-484664.

U vindt ook meer informatie op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

De kerk is open!

Het is fijn om zomaar even in de kerk te kunnen zijn.

U bent van harte welkom op zaterdag van

11.00 - 15.00 uur.

We zien u graag.



DE Zegeltjes sparen voor de Voedselbank Brielle

Beste mensen,

We sparen weer verder voor pakken koffie voor de voedselbank Brielle.

Heeft u zegeltjes van de koffie of thee die u zelf niet gebruikt, dan kunt u nu mee gaan sparen met deze actie. Ook de zegeltjes van de AH koffie zijn welkom.

Voorlopig is deze actie tot nadere berichtgeving doorlopend. Van harte bij u aanbevolen! Als u momenteel zegeltjes hebt liggen die u wilt geven voor deze actie, maar niet in kerk komt, bel of mail dan a.u.b. dan worden ze bij u opgehaald. Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!



Liesbeth van Wijnen, tel. 482826
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL28 RABO 0350 2528 74 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling. Houdt u er wel rekening mee dat het geschreven betalingsbewijs door de belastingdienst niet meer wordt geaccepteerd als officieel betalingsdocument.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.

Heeft u uw e-mailadres al doorgegeven aan ba@kerkoostvoorne.nl?

Onze kerk heeft het predicaat "Groene Kerk". Door minder papier te gebruiken werken we mee aan een schonere wereld.

Laten we met elkaar zuinig zijn op de aarde die wij in bruikleen hebben gekregen. Bij voorbaat dank,

De bijdrage administrateur

Voedselbank Spijkenisse tel. 06 - 2206 6533 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

e-mail: administratie@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.nl



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Afscheid van de redactie

Een aantal maanden geleden hebben Cobi Ruigrok en Truus Varekamp aangegeven te stoppen als redactrices van het kerkblad. Beide vinden het, na meer dan 25 jaar als redactie te hebben gefunctioneerd, tijd worden dat er een frisse wind gaat waaien.

Cobi startte als opvolgster van Bep Baldee in 1995 en Truus volgde het jaar daarop Joke Kruik op als redacteur. Ruim voor de fusie van de twee kerken was er al een gezamenlijk kerkblad. Tijdens deze periode was ook Arnoud de Zoete kort betrokken om het proces rondom het gezamenlijk kerkblad in goede banen te leiden. Zijn werk voor het orgelfonds kreeg van hem een hogere prioriteit. Bert Hamer heeft daarna zijn plaats ingenomen in de redactie.

Aan de redactievergadering namen ook de beide predikanten deel en dat was volgens Cobi en Truus een tijd waar ze met plezier aan terug denken. De twee predikanten konden dan ook gelijk hun bijdrage aan het kerkblad invullen. Uit de tijd van Ds. Laurens van der Leer stamt de opmaak van ons huidige kerkblad; alle informatie gerangschikt naar het onderwerp.

Eigenlijk waren deze redactievergaderingen een voorloper voor de kerkelijke fusie. Ook al moest hierdoor bij het plaatsen van sommige

Allerhande Kerkelijk Nieuws

artikelen wel wat zorgvuldig gehandeld worden. Denk hierbij aan het logo, de naam voor het gezamenlijke kerkblad, etc. De redactie heeft toen gekozen om deze besluitvorming bij de kerkenraad onder te brengen en zodoende een breder raakvlak te creëren.

De kerkelijke fusie heeft volgens Cobi en Truus geen invloed gehad op de inhoud en opzet van het kerkblad. Een kerkblad wat vooral bedoeld is voor communicatie naar de leden. Truus geeft aan dat om die reden ook geen ingezonden brieven gepubliceerd werden aangezien die in die tijd gevoelig konden liggen. Ze vroeg de inzender netjes om deze brieven aan de kerkenraad te richten.

Bij de keuze van de gedichten was het uitgangspunt; niet te zwaar en in begrijpelijke taal geschreven. Als bron gebruikten Cobi en Truus diverse gedichtenbundels en soms werd er even gegoogeld. Deze gedichten werden los gekozen van de bijdrage van Kees Hermis, onze gemeentelijke dichter. Mooie tijden? Mindere tijden? Cobi en Truus hebben het samenstellen van het kerkblad als een mooie tijd gezien. Eigenlijk hebben ze geen mindere tijd gekend. Zelf hebben ze het niet krijgen van kritiek als jammer ervaren. Daarmee wordt dan niet negatieve kritiek bedoeld, maar positieve kritiek om het kerkblad op een hoger niveau te brengen. Beiden hebben hier een minder goed gevoel over omdat ze de betrokkenheid van de lezers bij ons kerkblad hierdoor als minder ervaren.

Het krijgen van voldoende copy voor het komende nummer is wel een 'dingetje'. Vaak werden de diverse groepen in de kerk gevraagd om een stukje over hun groep te schrijven. Helaas is daar niet altijd gevolg aan gegeven. Ook de coronatijd speelt daar, volgens Cobi en Truus, een belangrijk punt in. Dat er genoeg kerkleden actief betrokken zijn bij de kerk

blijkt wel uit de gemeente-avond van 10 mei. jl. Als al deze groepen een stukje zouden schrijven voor het kerkblad is dit niet alleen reclame voor hun groep maar tevens ook een middel om de overige kerkleden te informeren over hun activiteiten.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Het eigenlijke "redactie" werk is het verzamelen van copy, het zoeken van een passend gedicht, uploaden van foto's, etc. De opmaak wordt verzorgd door Eric en Marion Rijpsma van de gelijknamige drukkerij. Nadat de proefdruk gereed is wordt deze aan de redactie aangeboden voor goedkeuring. Cobi en Truus vertelden dat ze om en om het nummer verzorgden.

Als tips aan de nieuwe redactie gaven beide dames in koor mee: "Open ogen en oren en probeer meer informatie uit de verschillende groepen te publiceren."

Cobi en Truus, namens alle lezers van ons Kerkblad, hartelijk bedankt voor alle tijd die jullie er in gestoken hebben.

Herman Oosterman

Ook wij willen Cobi en Truus hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking.

Eric en Marion Rijpsma

Gezocht bezorger

Klaas Rijpsma heeft na een groot aantal jaren het besluit genomen om te stoppen met het bezorgen van het kerkblad in Brielle. Klaas, bedankt voor al die jaren bezorgen. Om die reden zijn wij op zoek naar een bezorger van ons kerkblad in Brielle. De ca. 7 adressen liggen op redelijke fietsafstand van elkaar.



Ook is het mogelijk om een aantal adressen bij een andere bezorger onder te brengen zodat alle overige adressen in de gemeente Brielle vallen.

Hoe gaat e.a. te werk?

Ruim een week voor de uiterste bezorgdatum wordt het kerkblad onder de bezorgers verspreid en binnen die week moet de bezorging plaatsvinden. Het kerkblad verschijnt 10x per jaargang.

Bij eventuele verhindering zal door de bezorgcoördinator voor vervanging worden gezorgd. Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Herman Oosterman, 0181 482019 of per e-mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet.

Herman Oosterman

Allerhande Kerkelijk Nieuws

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Verkort overzicht

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	92.700	91.839	89.857
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	20.100	39.840	8.204
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	30.000	37.168	14.025
Opbrengsten levend geld	76.200	87.460	91.069
Totaal baten A	219.000	256.307	203.155
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	36.600	48.384	20.738
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	26.800	26.626	29.794
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.659	3.659	3.659
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	109.500	99.839	97.904
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.000	6.419	5.271
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.800	10.808	11.200
Salarissen en vergoedingen	43.300	38.004	41.118
Kosten beheer, administratie en archief	12.700	11.408	12.657
Rentelasten/bankkosten	8.000	9.476	8.826
Totaal lasten A	261.359	254.623	231.167
Operationeel resultaat (A)	-42.359	1.683	-28.012
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	207.402	277.053
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	207.402	277.053
Resultaat verslagjaar (A+B)	-42.359	209.085	249.041



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	20.000	583	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-136.001	-160.135
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-1.765	-1.855
Totaal mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen (C)	20.000	-137.183	-161.990
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-22.359	71.902	87.051

Toelichting bij de aanmerkelijke afwijkingen t.o.v. de jaarrekening 2020, dan wel de begroting 2021

Opbrengsten

Rente, dividenden en beleggingen

Gelukkig heeft de Rabobank op de certificaten in december toch een uitkering gedaan, zodat de werkelijke opbrengst beduidend groter is, dan de verwachting was.

Stichtingen, kassen en fondsen

De kringloopwinkel mocht vaker open zijn, waardoor ook hier een hogere opbrengst was.

Levend geld

Hogere opbrengst dan begroot. Hoofdzakelijk door de vrijwillige bijdragen, begroot op € 60.000,- , ontvangen € 68.490,- Dit is wel circa € 5.000,- minder dan in 2020. Ook de collecten en giften waren hoger dan begroot.

Uitgaven

Kerkelijke gebouwen

Meerkosten vanwege het stuken/witten van de kerk

Pastoraat

Minder dan begroot, door het voortijdig vertrek van de kerkelijk werker.

Incidentele baten

Betreffende waardestijging van de onroerende zaken, koerswinst van de effecten en een legaat van € 4.000,-

Het college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Oostvoorne,
De penningmeester

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Uitjesprogramma juni 2022 (in het kort)

Woensdagmiddag 1 juni (12.30 - 16.30 uur)

Rondrit langs natuur en bezienswaardigheden door toekomstig Voorne aan Zee.

incl. koffie/thee compleet bij De Jongens € 24,50



Vrijdag 3 juni (10.00 -15.30 uur)

Intratuin Rhoon bezoek tuincentrum incl. lunch € 25,00

Woensdagmiddag 8 juni (13.30-17.15 uur)

Aanschuifkoor Brielle: zing gezellig mee in theater DukdalfBres
excl. consumpties € 5,50

Donderdagmiddag 9 juni (13.00-17.00 uur)

Mekkerstee Geitenboerderij te Ouddorp + koffie/thee gebakje +
Kaasmakerij + Landwinkel + kijken geiten melken + ijsje toe € 16,50

Zaterdag 11 juni (11.30 -15.30 uur)

Buytenlustfestival Oostvoorne met diverse muziek en foodtrucks, excl.
consumpties € 5,00

Maandag 13 juni (09.30-14.30 uur)

Bezoek weekmarkt Brielle aan Turfkade incl. lunch bij
lunchroom Chez André € 15,00

Dinsdag 14 juni (09.15 - 16.30 uur)

Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. Verkozen tot Leukste Uitje
van Nederland 2022! Incl. koffie/thee en koek € 47,50

Woensdagmiddag 15 juni (12.30 - 16.00 uur)

Museum In den Halven Maen + IJsboerin incl. koffie/thee, wafel met suiker
en bolletje ijs € 15,00

Zaterdag 18 juni (08.45 -15.00 uur)

Museum De Timmerwerf in De Lier, bezoek de oude werkplaats en de
woning incl. koffie/thee bij aankomst en na bezoek lunch bij
Theeschenkerij De Bongaard (ook leuk voor Vaderdag!) € 38,50

Maandag 20 juni (10.30 - 17.30 uur)

Trompenburg Tuinen & Arboretum te Rotterdam incl. lunch bij aankomst,
aansluitend rondleiding met gids € 53,50 (met museumkaart € 43,50)



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Woensdag 22 juni (10.45 -16.00 uur)

Historisch museum Den Briel (voorheen Trompmuseum) met vooraf bezoek landwinkel Klok, incl. lunchmenu met 2 consumpties bij Kloshuys te Vierpolders € 25,00

Zaterdag 25 juni (11.00-16.30 uur)

Varend Corso Westland! (bloemencorso over het water) De bootjes varen langs en zijn prachtig versierd met bloemen, planten en groente, een echt spektakel om te zien. incl. koffie/thee/limonade en koek € 22,50

Dinsdag 28 juni (12.00-16.30 uur)

Havenrondvaart met Spido te Rotterdam, ervaar de meest innovatieve haven ter wereld, incl. koffie/thee en versnapering € 43,00

Vrijdag 1 juli (11.15 - 16.15 uur)

High Tea bij cadeauwinkel en lunchroom

Bij Tante Agaath te Rockanje met kleine activiteit: kaarsje maken € 29,90

Alle uitstapjes zijn inclusief: thuis ophalen en thuisbrengen, begeleider, consumpties en (indien van toepassing) entree/gids.

Tenzij anders aangegeven.

Genoemde tijden zijn vanaf ophalen 1e deelnemer tot thuisbrengen laatste deelnemer

Voor uitgebreidere informatie over de uitstapjes kunt u op onze website kijken onder: voornesopstapbus.nl/mee-opstap/uitjes/ of u kunt de coördinator bellen.

Heeft u interesse om mee te gaan? Meld u dan aan via het aanmeldformulier op onze website of bel onze coördinator.

Website aanmelden: voornesopstapbus.nl/mee-opstap/aanmelden/

Aanmelden of informatie via telefonisch contact?

Bereikbaar:

maandag tussen 12.00 - 13.00 uur;

dinsdag en donderdag tussen 18.30 - 19.30 uur

of spreek de voicemail in, dan wordt u later teruggebeld.

Tel: 06 - 1811 8262 | www.voornesopstapbus.nl

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Wist u dat wij ook cadeaubonnen verkopen om een uitje naar keuze met Voornes Opstapbus cadeau te doen voor een verjaardag, Moederdag, Vaderdag, jubileum enz.

Of u kunt hem op uw eigen verlanglijstje zetten!

Onze cadeaubonnen zijn te koop bij:

- Bij Tante Agaath (Rockanje)
- De Jongens (Rockanje)
- Bruna (Oostvoorne)
- 't Doosje van Lobs (Brielle)

Data om te onthouden:

- * Elke maandagavond van 19.30 - 21.30 uur: repetitie van de Cantorij in de Dorpskerk.
- * Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur inloop in de Dorpskerk.
- * Elke donderdagmiddag vanaf 13.30 uur wandelen.
- * 9 juli t/m 16 juli ROT-kamp



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 27 juni 2022 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 9 juli 2022 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516
Pastoraal ouderling: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 / 06 29 18 44 74
Pastoraal werker: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78
Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75
Pastoraal ouderling: Wilma de Koning, tel. 84 61 75
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier:
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

Alterhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506085

Openingstijden

- Elke woensdag van 10.00 - 16.00 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 - 16.00 uur

Afleveren spullen:

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Bent u niet in de gelegenheid om de spullen te brengen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om het bij u op te halen na afspraak.

Belt u daarvoor met één van deze contactpersonen:

Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. R. van Selm

predikant@kerkoostvoorne.nl

vaste vrije dag: maandag

Hoflaan 29

3233 AN Oostvoorne

Tel. 77 00 40

06 - 4166 4516

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

06 - 5367 9265

Voorzitter kerkenraad/scriba:

J.M. de Rijke

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28,

3235 CL Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Waarnemend

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

L. de Rijke-Amesz

Duinlaan 2a, 3233 EC

Tel. 77 48 70

Administrateur CvK:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

